

Voorstellen van Ds. D.J.W. Kok, zijn vrouw en hun gezin

Beste gemeenteleden,

Met dit informatie document willen wij u de beroepen predikant Ds. D.J.W. Kok, zijn vrouw en hun gezin aan u voorstellen.

Door de beroepingscommissie

Wij willen twee dingen uitlichten; als predikant, en als persoon. Als predikant zien wij hem zich gedrongen voelen om Christus te prediken. U Jezus op het hart te binden, Zijn heil, Zijn heerlijkheid, Zijn Koninkrijk, en niets anders dan alleen dat. Dat doet hij gunnend, niet afsnijdend. Met aandacht voor alle leeftijden en groepen. Vanuit dat voorstellen van Christus aan de luisteraars komen dan de andere onderwerpen en verdieping erbij. Pastorale bezoeken vind hij erg belangrijk, vanuit die bezoeken kan hij de kerkdiensten 'op maat' voorbereiden. Als persoon zien wij hem als een ootmoedig mens, betrokken op de medemens, stelt zich echt open voor anderen, durft daarbij ook de eigen kwetsbare kant te laten zien. Kan ook beslist grenzen stellen, voorbeeldje daarvan is dat hij (als het ware wat er ook gebeurt) de zaterdag graag vrij gepland houdt voor zijn gezin. Mevrouw Kok is lerares basisonderwijs in groep 1 en 2. Zij is niet op de voorgrond aanwezig, doch heeft een hele belangrijke (initiërende) rol in zijn en hun leven. Dit is maar een korte schets, dit is niet alles, maar onder andere deze dingen maken dat het onze bede is dat de Heere daadwerkelijk een roeping voor hem naar Meteren en Est wil openen en Hij hen moed geeft deze roeping te volgen.

Kunt u iets vertellen over uzelf en over uw gezin?

Beste gemeenteleden,

Meestal is één van de eerste vragen hoe oud of jong ik ben. Ik ben in juli 47 jaar geworden. Mijn wortels liggen in het prachtige groene hart van Nederland. Daar heb ik mijn jeugd jaren met vreugde doorgebracht en ook mijn vrouw leren kennen. De jeugdvereniging bleek niet alleen een plaats voor onderzoek van het Woord van God, maar ook een plek waar de liefde tussen ons opbloeide. We zijn inmiddels al ruim 23 jaar getrouwd.

Na ons trouwen hebben we een periode in Polsbroek & Vlist gewoond. Daar zijn de oudste drie kinderen (dochter Judith 23 jaar, zoon Jonathan 20 jaar en Matthias 19 jaar) geboren. Onze oudste dochter werkt in de schoonmaakbranche binnen het EMC te Rotterdam, Jonathan werkt in de bouw en Matthias als hovenier. Het zijn echte doeners en weten van aanpakken. Anne-Ruth zit in het derde leerjaar van het VWO op de Driestar.

Ik kan persoonlijk erg genieten van de schepping. Daarom wandel ik iedere dag een uur. Verder houd ik als hobby enkele dwergkonijnen en kippen. Daarnaast ontspan ik tijdens het luisteren naar muziek en zing zelf ook graag.

Tijdens de eerste jaren van ons huwelijk heb ik mijn studie afgerond, terwijl ik tegelijkertijd pastoraal werker was in de Hervormde Gemeente van Nijkerk. Daar heb ik met veel vreugde de 'binnenkant' van het gemeentelven mogen ontdekken als het gaat om pastorale vreugden en noden.

Op 15 april 2007 ben ik bevestigd in de hervormde gemeente IJendoorn (in de Betuwe). Dit betrof aanvankelijk een aanstelling van 60%. In het tweede jaar kon de predikantplaats uitgebreid worden tot 80%. Het overige van de werkweek bleef ik actief in Nijkerk als pastoraal medewerker. In deze periode is ook onze jongste dochter Anne-Ruth geboren. Zij is inmiddels bijna 15 jaar.

Vanaf oktober 2011 tot en met mei 2019 heb ik de gemeente van Oldebroek mogen dienen. Nu 'staan' we ruim vijf jaar in Stolwijk en kwam uw gemeente door Gods leiding op ons pad. Samen zoeken we naar het plan van de Heere God om Zijn wil te volgen in het dienen van Zijn Koninkrijk.



Wat vindt u belangrijk in uw ambt als predikant?

Het predikantsschap is veelzijdig. Persoonlijk zijn voor mij drie pijlers belangrijk: prediking, pastoraat en catechese. Vooral de wisselwerking tussen prediking en pastoraat vind ik belangrijk. Het is dankbaar om te merken dat het Woord van God in alle situaties richting geeft, hetzij vermanend, vertroostend of bemoedigend. In het geven van catechisatie ontmoet ik 'frisse' jongeren, die zonder schroom op zoek zijn naar het 'hoe en waarom' van het christelijk geloof. Het is een intensieve maar ook dankbare taak om die te mogen invullen.

Hoe gaat u om met beroepen worden?

Het is een intensieve periode waarin de verschillende roepstemmen vanuit uw gemeenten en van uit Stolwijk naar mij toekomen. In deze periode zijn ontmoetingen, mails, kaarten, gesprekken, maar vooral de Stem van God belangrijk. Hij spreekt door Zijn Woord en laat hierin zien of de weg opengaat naar Meteren en Est of dat er geen verbinding door God tot stand komt. We proberen zoveel als mogelijk is alle verlangens (ook van onze kinderen) te wegen voor het Aangezicht van God. De woorden van God: *Hij, Die roept, is getrouw, Die het ook doen zal'* blijven doorslaggevend.

Contactinformatie

Het adres is: Korenbloemstraat 1a, 2821 TA Stolwijk.

E-mailadres is: djwkok@kpnplanet.nl