



## Netwerken met tieners in lockdown

Eind maart gaat van de één op de andere dag Rwanda in een totale lockdown om het coronavirus te bestrijden. Dat betekent geen activiteiten meer met de tieners. Als leiding besluiten we wekelijks voor elke tiener afzonderlijk te bidden. In onze tienerklas hebben we 75 tieners. Hiervan zijn er 25 bereikbaar via de telefoon. Met hen proberen we contact te maken. Sommigen zien we bij het uitdelen van voedselpakketten bij de kerk. Wij moeten tieners loslaten, maar God laat niet los wat Hij begonnen is in de harten van onze tieners. Gods netwerk heeft altijd goede verbinding. Begin mei worden de maatregelen versoepeld. Dit biedt de kans om een paar tieners een middag te laten studeren op laptops bij ons thuis.

### Video's

Zowel in Rwanda als in Nederland zijn de kerken dichtgegaan. Vanuit de Sionskerk, onze uitzendende gemeente, kwam de vraag om een video te maken over onze missie voor de komende twee jaar. Met twee tieners zijn we aan de slag gegaan om een opname te maken. Vele hartverwarmende reacties volgden. Vanuit een andere gemeente kwam de vraag voor een video met een Pinksterboodschap.

Ineens laait het vuur op. We nodigen een paar tieners uit. Het enthousiasme is zo groot dat we er een aantal hebben teruggestuurd. De coronamaatregelen laten zo'n grote groep niet toe. Ze vertellen wat Pinksteren voor hen betekent en ze getuigen hoe de Heilige Geest hen bereikt nu de kerken dicht zijn. Samen met de tieners hebben we zo de Bijbelse boodschap op een voor hen nieuwe manier uitgedragen.

### PinksterChallenge2020

De PinksterChallenge 2020 #deelhetvuur van Jong Protestant en Beam inspireerde ons om er hier iets mee te doen. De 7 challenges zijn gerelateerd aan een Bijbelvers en heel geschikt om met een klein groepje tieners uit te voeren. We besluiten om van elke challenge een video te maken. Ondertussen zijn er 5 challenges opgenomen. Vol enthousiasme bedenken de tieners bij elke challenge hoe ze dit gaan uitbeelden, opnemen en bewerken. Ze staan in vuur en vlam en willen het vuur delen. We maken veel plezier en genieten enorm.

Nieuwsgierig? Kijk op onze Facebookpagina of op YouTube!

## In dit nummer:

Wegwijs in 't onderwijs	2
ICT in coronatijd	2
Mond opendoen of sluiten?	3
Cycling (14)	3
Van het thuisfront	3
hART voor anderen	4
Gebedspunten	4

Zie de colofon voor meer informatie over Facebook en YouTube

## Wegwijs in 't onderwijs

### **Volgepakt, uitgepakt, ingepakt!**

Ons kantoor had ik, Marleen, samen met mijn team helemaal volgepakt met allerlei leer- en spelmaterialen. Dat vraagt om uitgepakt te worden. Toen kwam plotseling de totale lockdown. We moesten dus geduld hebben, maar begin mei was het zover. Alle dozen zijn uitgepakt en vervolgens zijn de 15 materiaalkisten netjes ingepakt.



Ook de Kijkbijbel heeft een plekje gekregen in elke kist. Nu is het wachten op toestemming van de overheid om te mogen

trainen en de materiaalkisten af te leveren. We verwachten dat dit in juli kan.

### **Uitdagingen**

Helaas moest ons prachtig samengesteld activiteitenplan 2020 vanwege de coronacrisis de prullenbak in. Nu de scholen tot september gesloten zijn, hebben we besloten om ons in juli en augustus vooral te richten op het trainen van kleuterleerkrachten en pastoraalwerkers. We konden een geschikte Bijbelleshandleiding in het Kinyarwanda aanschaffen voor alle kleuterklassen en voor de pastoraalwerkers. Het leren gebruiken van deze handleiding, maar ook het inzetten van de Kijkbijbel in de klas, zijn onderdeel van de trainingen. Verder staan er voor de pastoraalwerkers verschillende trainingen rondom het vak godsdienst en de bijbelles op het programma. In september hopen we de scholen weer te kunnen

bezoeken voor een stuk coaching en begeleiding.

We gebruiken deze tijd ook om zelf getraind te worden. Zo maakte Martin ons wegwijs in de wereld van Zoom en call meetings. Ook weten we nu hoe we goede foto's en video's kunnen maken. De website van de kerkregio en nieuwsbrieven voor donors dagen ons uit om nu met een goed verhaal te komen.

### **Nieuw leven**

Uit Duitsland kregen we een mooi bericht van onze collega Catrin en haar man Manasseh. God gaf hen een tweede dochtertje Eliana. Er moest een operatie uitgevoerd worden vanwege hartproblemen. Samen met hen zijn we God dankbaar dat alles tot nu toe zo goed is verlopen. We blijven voor hen bidden.

## ICT in coronatijd

### **ICT2Spread the Gospel**

In maart ging ik, Martin met mijn team enthousiast aan de slag met dit project. Hoewel de lockdown versoepeld is, kan er nog nauwelijks met het team fysiek overlegd worden. Op dit moment zijn we aan het bekijken hoe we de plannen kunnen wijzigen om de volgende stappen te kunnen zetten.

### **Samenwerking met GlobalRize**

Tijdens de lockdown kwam de vraag voorbij of wij, zendingswerkers, mentor wilden worden voor GlobalRize. GlobalRize biedt via internet online cursussen aan waar mentoren voor nodig zijn. Martin heeft zich hiervoor aangemeld, ook omdat het in lijn ligt met het project "ICT2Spread the Gospel". Tijdens een vergadering met de collega's van onze kerkregio bleek er veel interesse te zijn voor de werkwijze van GlobalRize. Inmiddels zijn we

druk bezig met de basis cursus "BibleBasics" te vertalen in het Kinyarwanda, de lokale taal. De verwachting is dat deze cursus binnen enkele weken online is. Stafmedewerkers worden dan mentoren van deze cursus. Hiermee hebben we een extra tool in handen om het Evangelie te verspreiden. Omdat velen geen toegang tot internet hebben gaan we de cursus ook op papier verspreiden om zo het bereik te vergroten.

### **Trainingen**

In de afgelopen maanden heb ik veel video's opgenomen, bewerkt en via sociale media verspreid. Met deze ervaring kon ik de afgelopen weken de stafmedewerkers de kneepjes van het vak aanleren. Het gaat niet alleen om het goed opnemen van een video, maar vooral om het goed in beeld brengen van het verhaal. Daarom ben ik gestart met story-telling en interviewtechnieken.



Iedereen deed interactief mee. In kleine groepjes werden opdrachten uitgevoerd, waarbij hun eigen smartphone en laptop gebruikt werden. Deze training versterkte ook de teamgeest.



## Mond open doen of sluiten?

Spreken is zilver en zwijgen is goud zegt het spreekwoord. Dat geldt hier ook. Rwandezen zeggen niet veel in een situatie als deze. Het is voor ons daarom erg moeilijk te achterhalen hoe de situatie werkelijk is. Verschillende keren distribueerde de kerk voedselpakketten. Zo konden een aantal gezinnen, waarvan we er verschillende kennen via tieners, weer even de monden voeden. Via collega's horen we steeds meer schrijnende verhalen. Vooral predikanten hebben het erg moeilijk. Zij ontvangen niets bij een voedseldistributie van de overheid. De overheid vindt

dat de kerk voor hen kan zorgen. Ze hebben echter geen inkomsten meer van de collecten doordat de kerken gesloten zijn.

Pas als we doorvragen horen we soms de schrijnende verhalen. Zo maar een voorbeeld: Ouders laten hun kinderen dagen achter op zoek

naar bekenden die wat willen delen met ze.

Als we het horen proberen we te kijken of en hoe we kunnen helpen. Wat we in ieder geval doen is het verborgen leed uitspreken in onze gebeden tot onze hemelse Vader. Hij weet er raad mee.



## Cycling (14); Fietsen met agapfukamunwa

Sinds begin mei is de lockdown hier verlicht, zodat er weer individueel gesport mag worden. Na 6 weken alleen de straat op te mogen voor de noodzakelijke boodschappen, is het fijn om weer te kunnen fietsen. Het verplichte

mondkapje (agapfukamunwa) maakt het ademen niet makkelijk, zeker niet bij het beklimmen van één van de vele heuvels. Grote afstanden zitten er daarom nog niet in.

Marleen heeft haar fiets ook weer van stal gehaald. Zo zijn we samen tegen zonsondergang om de boodschappen geweest.



## Van het thuisfront

Nu de uitzending met twee jaar is verlengd, is de samenstelling van de Thuisfrontcommissie (TFC) veranderd en bestaat uit de volgende leden:



Van rechts naar links:

Marjo van Dam (voorzitter),

Haralt Tromp (vertrouwenspersoon),

Ditta van de Haar (communicatie-coördinator),

Harriët Nijland (gebedscoördinator),

Ietje de Vries (fondswerving),

Bert Schaafsma (penningmeester).

Door de coronamaatregelen zullen de geplande activiteiten aangepast moeten worden. Het is de bedoeling in september weer een dienstenveiling te houden. Wellicht kan die doorgaan op een manier die niet veel afwijkt van de voorgaande dienstenveilingen. Het herfstdiner daarentegen zal in een andere vorm gehouden moeten worden. De TFC ontwikkelt de komende periode plannen hiervoor en voor andere activiteiten.

## GZB

Postbus 28  
3970 AA Driebergen  
0343-512444  
info@gzb.nl  
[www.gzb.nl](http://www.gzb.nl)

U kunt een gift overmaken naar  
IBAN  
NL91 INGB 0690 7624 45  
t.n.v. GZB Driebergen  
o.v.v. Hart4Rwanda



## Colofon

Martin en Marleen zijn in juni 2016 door de GZB vanuit de Hervormde Gemeente van Veenendaal (Wijkgemeente 4 - Sionskerk) uitgezonden naar Rwanda. Ze werken voor de Anglicaanse Kerk in Kigali. Hun kennis en ervaring van IT en onderwijs willen ze van harte delen om elkaar zo te dienen in Gods Koninkrijk.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken. Hartelijk dank voor uw onmisbare steun! Meeleven?

[www.gzb.nl/hart4rwanda](http://www.gzb.nl/hart4rwanda) | [facebook.com/hart4rwanda](https://facebook.com/hart4rwanda) |  
YouTube: Hart4Rwanda Teens

Mail:  
Martin.t.hart@solcon.nl | marleen.t.hart@solcon.nl  
Post: (komt op dit moment niet aan)  
Anglican Church of Rwanda, Kigali Diocese,  
PO box 61, Kigali, Rwanda



## hART voor anderen

Hoe kan je in een totale lockdown nog iets voor anderen betekenen? Onder andere deze vraag hield mij, Marleen, gevangen tot de overheid met een nieuwe maatregel kwam. Om het coronavirus het zwijgen op te leggen verplicht de overheid iedereen om overal mondkapjes te dragen. Zoals gewoonlijk gaat zo'n maatregel per direct in. Je ziet dan tieners en collega's aan je geestesoog voorbij komen die bezig zijn met overleven en absoluut geen geld hebben om een mondkapje te kopen. Hoeveel mondkapjes moeten er wel niet op voorraad zijn in de winkels om aan bijna 13 miljoen mensen te kunnen leveren? Ik bedacht me geen moment en startte mijn naaimachine op. Gelukkig kon ik voor stofjes putten uit mijn eigen voorraad, want de stoffenwinkels waren gesloten. Verder moet je ook creatief zijn. Veters en versleten bloezen zijn allemaal bruikbaar. Met de resten Ikitenge die ik heb, kon ik de mondkapjes een leuk Afrikaans uiterlijk geven. Al snel krijgt het naaivirus me te pakken. Ik maak er voor tieners, voor collega's, voor pastors, voor vrienden, voor de tuinman, voor de man in het schoenpoetswinkeltje en zelfs één voor de bisschop. In onze buurt zijn deze herbruikbare mondkapjes nu opvallend aanwezig. Ondertussen zijn de naaiateliers weer open en zijn er mondkapjes in alle soorten en maten verkrijgbaar.



## Gebedspunten

We zijn dankbaar voor:

- De samenwerking met GlobalRize om cursussen in het Kinyarwanda te vertalen
- De bijdrage die de communicatietraining levert aan de teamgeest en het bewustzijn van de verschillende communicatiemiddelen.
- Het plezier wat de tieners iedere vrijdagmiddag hebben tijdens het opnemen van de video's van de Pinksterchallenge.
- De nieuwe TFC-leden

Wilt u bidden voor:

- De kerken in Rwanda, die nog steeds dicht zijn.
- Dat de uitbraak van corona in het zuidwesten van het land zich niet over het land verspreid, zodat we weer in een totale lock-down komen.
- Eliana, het dochtertje van Manasseh en Catrin. De geboorte is goed verlopen, maar ze ligt nog in het ziekenhuis.
- Degenen die lijden onder de maatregelen om het coronavirus te bestrijden.
- Mogelijkheden om als onderwijsdepartement trainingen te gaan geven.

Hartelijk dank voor uw gebed!

Guma mu rukundo rw'Imana  
Gumana umutekano!

Stay in God's love  
Stay safe!

Blijf in Gods liefde  
Zorg voor je veiligheid!